

Από την ομιλία

“Η Χίος σε όλη την εποχή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας - Βυζαντίου υπήρξε στενά συνδεδεμένη με την πρωτεύουσα της ακόμα και την εποχή της Γενετικής εποχής. Αυτό φαίνεται και τις μέρες της Άλωσης του 1453.

Η κατάληψη της Χίου την άνοιξη του 1566 από τον Οθωμανικό στόλο ισχυροποίησε την σχέση της Νήσου με την Κωνσταντινούπολη.

Πλέον οι Χιώτες μέχρι το μέσο του 19ου αιώνα αποτελέσαν το ισχυρότερο Ρωμαίικο στοιχείο της Πόλης.

Η ισχυρή παρουσία στην Φαναριώτικη Κοινωνία περίξ του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπήρξε καθοριστική για την πορεία του Γένους.

Ο αφανισμός της Χίου επίσης τον μήνα Απρίλιο του 1822 είχε άμεσο αντίκτυπο και στην Κοινωνία των Χιωτών στην Κωνσταντινούπολη.

Η έντονη παρουσία των Χιωτών στην Πόλη πιστοποιείται από τις πολλές ευεργεσίες τους στα Φιλανθρωπικά και Κοινοτικά Ιδρύματα της Ρωμοσύνης.

Την ισχυρή παρουσία των Χιωτών στο οικονομικό κέντρο της Πόλης τον Γαλατά βεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης των Χιωτών, που βρίσκεται υπό κατάληψη για πολλές δεκαετίες από οικογένεια σφετεριστών και που πρέπει άμεσα να επιστραφεί στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θα επισημανθεί ιδιαίτερα.”



**Κοινοφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» -
Κέντρο Ναυτικής Έρευνας & Παράδοσης**

Μιχαήλ Λιβανού 51, 82 100 Χίος, Τ.Θ. 119, Τηλ.:22710 82777, Fax:22710 81979,
www.mariatsakosfoundation.gr, Email:contact@mariatsakosfoundation.gr,

Like us on Facebook



**ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΊΔΡΥΜΑ 'ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ' -
ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΣΥΝΑΕΣΗΣ 'ΤΡΑΝΣΗΣ ΚΑΡΑΗΣ'

Ομιλία

κ. Νικολάου Ουζούνογλου,
καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου
με θέμα:

**«Ο άρρηκτος δεσμός της Χίου με
την Βασιλίδα των πόλεων»**

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ώρα 19.30μμ, στην αίθουσα διαλέξεων του Ιδρύματος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο κ. Νικόλαος Ουζούνουγλου, γεννήθηκε στην Χαλκηδόνα της Κωνσταντινούπολης το 1951.

Εκκίνησε το 1957 τις σπουδές του στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο της Χαλκηδόνας και συνέχισε στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο (1963-69).

Έζησε από κοντά την περίοδο των μαζικών απελάσεων των Ελλήνων υπηκόων από την Κωνσταντινούπολη και τους συνεχείς διωγμούς κατά του Ελληνισμού.

Επέτυχε μεταξύ των πρώτων στο Κρατικό Πολυτεχνείο της Κωνσταντινούπολης από όπου αποφοίτησε το 1973.

Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Essex.

Η προδοσία κατά του Κυπριακού Ελληνισμού σημάδεψε την ζωή του βλέποντας την επανάληψη των γεγονότων του 1922 στην Μικρά Ασία. Εργάστηκε ως Ειδικός Επιστημών στο Π.Ν. την περίοδο 1977-84.

Το 1981 έλαβε το Διεθνές Βραβείο G. Marconi. Εκλέχθηκε το 1984 Καθηγητής στη Σχ.Ηλ.Μηχ. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα.

Η ίδρυση των συστηματικών διδακτορικών σπουδών υπήρξε πρώτο του μέλημα ως Πρόεδρος της Σχολής.

Υπήρξε συντονιστής σε 30 διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Το 2006 αναγορεύτηκε ως IEEE Fellow.

Το δημοσιευμένο του έργο αποτελείται από 350 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 10 βιβλία.

Είναι παντρεμένος με την Έλσα Ουζούνουγλου και έχουν δύο παιδιά που ακολούθησαν παρόμοιες σπουδές.

Εκλέχθηκε το 2007 ως Πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κων/πόλεως.

Αναγορεύτηκε τον Νοέμβριο του 2011 από την Α.Θ.Π. Οικουμενικό Πάτριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α' με το οφφίκιο του «Προστάτη των Γραμμάτων».



Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στην ομιλία
του καθηγητή
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
κ. Νικολάου Ουζούνουγλου,
με θέμα:

**«Ο άρρηκτος δεσμός της Χίου
με την Βασιλίδα των πόλεων»**

Την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016
ώρα 19.30μμ,
στην αίθουσα διαλέξεων του Ιδρύματος.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη
τιμή για το Ίδρυμα.